

De Gooyer

In de ochtendmist vormt hij een baken in de grijze omgeving van industrieterreinen en tankstation, van water en van wegen. Bewegingloos, onverticht, geen vlaggen wapperend in zijn wieken. Hij lijkt buiten dienst, maar van binnen borrelt en gist het.

Zo fiets ik elke morgen naar mijn werk. Haastig, altijd laat.

En 's middags fiets ik terug. Moe, beetje gespannen.

Dan staat hij daar nog steeds, bewegingloos en onbevlagd. In de late middagzon. Met aan zijn voet een vrolijk biergelag. Vanuit de hele, grijze omgeving hebben mensen zich verzameld. Zittend op terras of kademuur lachen ze, ontspannen en voelen zich al een beetje thuis.

Ik stap af en drink mee

Lieve Dick

Je hebt me laten zien dat, ook al ben je stil en bescheiden, je toch een enorme stempel kunt zetten op de sfeer.

Je hebt me laten zien dat, ook al ben je zelf misschien wat onzeker en verlegen, je mensen van over de hele wereld, in een vreemde, beetje grijze omgeving zich toch thuis kunt laten voelen.

Bedankt voor het voorbeeld dat je me gegeven hebt, voor de sfeer die jij hebt weten te creëren, en dat je ook mij het gevoel hebt gegeven dat ik thuis ben op het ILLC.

Ik hoop dat je dat alles nog lang zal blijven doen.

Tanja

